

GIJ HEER ZIJT ONZE ENIGE HOOP !

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

JULIEN DE METS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE CLERCQ

geboren te Michelbeke, op 24 oktober 1904 en
godvruchtig overleden te Gent in de kliniek
Lumen, op 31 oktober 1981, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden
en van de voortplanting van het geloof.
Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.



De families **DE METS**, **BLAUWAERT**,
DE CLERCQ en **REYAERT**,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw en voor uw gebeden.

De dierbare afgestorvene was een goed man.
Lange tijd, vooreer hij ziek werd, hebben we
hem gekend als een opgeruimde en joviale me-
demens. Als goede kristenmens kwam hij in-
dertijd ook regelmatig en gaarne naar de zon-
dagmis.

Na een langdurige en langzame aftakeling van
zijn geestelijke en lichamelijke vermogens is
Julien ter ziele gegaan op de vooravond van de
hoogdag van Allerheiligen. Op hem is wellicht
toepasselijk wat wij in het evangelie lezen : « Bij
het vallen van de avond sprak Jezus : laten wij
oversteken naar de overkant. » (Mk. 4,35) Julien
is heengegaan naar de overkant waar geen ge-
ween, geen tranen en geen rouw meer zijn.

Dierbare echtgenote, ik dank U om uw goed-
heid voor mij. Houd moed en blijf uw sterkte
zoeken bij Onze Lieve Heer.

Dierbare zuster, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten, U bedank ik om uw mede-
leven en gebeden.

Goede eerwaarde broeders en verplegend per-
soneel van het gesticht, bedankt om de vele
zorgen aan mij besteed.

Aan allen, ook aan vrienden en geburen,
vaartwel en tot weerziens in het hemels Vader-
huis.

**De hoogmis-namis zal opgedragen worden op
zondag 15 november 1981 te 9.30 uur.**