

Maria, die de moeder zijt,
van liefde en van barmhartigheid,
beveilig ons in elke nood
en vang ons op in 't uur der dood.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Maria, Sidonie DE METS

Echtgenote van Mijneer
Theophiel DE METS

geboren te St Goriks-Oudenhove de 30 maart 1903
en er godvruchtig overleden de 13 maart 1961
gesterkt met de aenademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara
en de Boertinnengilde

De groei-kracht van al wat goed en sterk en
schoon wil worden, komt uit het offer. Die rotsvaste
waarheid werd begrepen en beleefd door deze
voorbeeldige vrouw en in-goede moeder, die met
hartelike goedheid, echte edelmoedigheid en
jaktvolle bezorgheid haar beste krachten en ge-
prezen gaven heeft aegeven voor haar man en
kinderen, die zij zielsleef had. Zij was met hun
begaan, om 't even waar zij waren, dicht bij haar
of op afstand. Met wijs beleid en doorvoelde ge-
negenheid kon zijn raden en afraden, troosten en
opheuen, steunen en sterken. Het was zo goed,
zo hutseliek, zo aantrekkelijk bij haar in het groei-
end gezin, daar in die stemmige stilte van de natuur
bij het bos. Zulk leven, zo schoon en vruchtbaar
in al zijn eenvoud, vleegt te vlug voorbij. Maar
ook hier openbaart haar offervaardige onderwor-
penheid aan Gods beschikking duidelijk een diepe
geloofsgeest en vrome godsdienstigheid. Zo kalm,
zo gerust was de toon van haar woord bij de

berechting: « ik schik mij gaarne naar de wil van
O. L. Heer ». Dit gemeend gebed zij ook haar
moederlijk testament.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen
en Familie, hartelijk dank voor de warme liefde
die ge mij steeds hebt betoond. We waren samen
zo gelukkig. Mijn heengaan verwekt dan ook
verslagenheid en droefheid; eigen leed wordt het
sterkst gevoeld door eigen bloed. Maar schikt U
hereidwillig naar de plannen van de Goddelijke
Voorzienigheid, niet alleen in deze beproeving,
maar ook verder in uw leven. Zo gaat gij hemel-
wegen op, tot wij eens ongestoord bij mekaar
zullen blijven in eeuwige vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was schonk ons veel troost, en uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde Overledene.

Hiervoor danken U van harte

Mijneer Theophiel DE METS kinderen en klein-
kinderen;
De Familien DE METS, CROMPHOUT, DE METS
en DE POTTER.

Uit. Persoons St Goriks-Oudenhove