

De sterfdag is de mens veel beter in zijn smert, dan zijn eersten dag, als hij geboren werd.



**GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL  
VAN MEVROUW**

**Marie D E M E T S**

weduwe van de Heer

**Petrus VAN WIJMEERSCH**  
echtgenote van de Heer

**René VAN WIJMEERSCH**

geboren te St. Kornelis-Horebeke, op 16 mei 1894 en zacht in de Heer ontslapen te Oude-naarde, op 22 mei 1968, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen "in het stervensuur."

Zij was lid van de Kr. bond voor Gepensioneerden en van het Broederschap H. Cornelius.

'k Heb jaren lang veel last en smart geleden, En dag en nacht tot de Heer om hulp gebeden ; Al wat ik deed of wat ik heb verricht, Mijn pijn en smart werd daardoor niet verlicht. Nu kwam de dood, om mij van hier te halen, En voere mij bij God in de hemelzalen ; Daar kent men geen verdriet, of smart, angst of pijn, Daar zal men ongestoord en eeuwig gelukkig zijn !

Beminde echtgenoot, na vele jaren van ellende heeft de dood mij uit dit traumdal verlost om opgenomen te worden in de plaats die Jezus voor alle mensen heeft voorbereid ; zoals HIJ gezegd heeft tot zijn Apostelen en leerlingen in zijn afscheidsrede. Mijn heengaan zal voor u een grote leemte achterlaten, steeds waart u bereid mij te helpen en te dienen in trouwe liefde. Nu kunt gij mij nog helpen door uw gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, nu laat ik uw vader aan uw goede zorgen over. Ik weet dat gij hem alle hulp en genegenheid zult betonen. Uw dagelijks gebed kan bijdragen tot mijn zielerust in het leven hiernamaals.

Beste familieleden en vrienden mijn reis op deze wereld is ten einde, mijn beste dank voor uw vriendschap en genegenheid. Moge dan de hulp van uw gebed en H. Mis mijn zwakke menselijke fouten bij de Heer uitwissen. Hierdoor blijven onze familie- en vriendschapsbanden bestaan, tot wederzien in het hemels Vaderhuis.

H. Cornelius, bid voor ons.

De families DE METS, CASIERIS, VAN WIJMEERSCH, ROMAN en VAN DER LINDEN,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke