



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Marie Elodie Cesarine
DEMETS**

**echtgenote van
de Heer Modest-Hubert DE WILDE**

geboren te Meldren op 15 juli 1883 en godvruchtig overleden te Berchem-Vlaanderen op 20 maart 1969, gesterkt door het sakrament van de zieken en de pauselijke zegen.

In eenvoud en goedheid is ze ons voorgedaan; in werkzaamheid en zorg hebben we haar gekend; lijden en smart werden haar niet gespaard, maar in volle onderwerping aan Gods wil droeg ze de moeilijkheden en de lasten van het leven.

Moeder was diep gelovig en vroom. In de pijn van haar ziekte zocht en vond ze troost in het bidden van de rozenkrans en in het ontvangen van de heilige kommunie.

Geliefde echtgenoot, meer dan zestig jaar zijn we samen gelukkig geweest. Samen hebben we aan onze kinderen de best mogelijke opvoeding gegeven. Heb dank voor uw diepe genegenheid. Dierbare kinderen, u ook dank ik voor uw kinderlijke liefde. En gij allen, beminde kleinkinderen, achterkleinkinderen en familieleden, gedenkt mij in uw vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Modest-Hubert DE WILDE,
De Heer en Mevrouw
Robert DE WILDE-SASANGUI,
De Heer en Mevrouw
Maurice DE WAELE-DE WILDE,
kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw
Maurice DE RIJCKE-DE WILDE en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Michel LIPPENS-DE WILDE en dochter,
De Heer en Mevrouw
Norbert DE WILDE-VANNESTE en kinderen,
De families DEMETS, BALCAEN, DE WILDE,
DE ZAEITYD,

danken u voor de blijken van kristelijke deelneming in gebeden en rouw.

Lippens-De Wilde

druk. arijs, berchem-vl.