

Weest waakzaam, want gij weet niet, wanneer de Heer des huises komt, 's avonds laat of midden in de nacht- of in het vroege morgenuur.



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van
DE HEER

NAPOLEON DE METS

echtgenoot van Mevrouw

ZULMA - NATHALIA LAFORT

geboren te St.-Kornelis-Horebeke, op 22 mei 1897 en er in de Heer ontslapen op 1 december 1966, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Hij was lid van de Kristene bond voor gepensioneerden en van het Broederschap van de H. Cornelius.

Sterven zal altijd zwaar en drukkend blijven wegen op de mens, omdat hij beseft dat hij op het ogenblik van de dood rekenschap moet geven over heel zijn leven.

Maar ook het gezegde blijft waar: "Wie in zijn leven God vreest, moet de dood niet vrezen, want zij zal hem verlossen uit het aardse tranddal en voor hem een bron zijn van eeuwig geluk bij God". Eccl.

Ons Geloof leert, dat na een vroom kristelijk leven, ziekte en lijden in vreugde zal veranderen.

Gelukkig de mens die elke dag van zijn leven het uur van zijn dood gedenkt. Ons leven is immers een voorbereiding op de dood; een reis naar de eeuwigheid. Wij weten dat wij niet alleen staan in de strijd en de moeilijkheden van het leven. Jezus staat aan onze zijde, niet enkel binst het gebed maar in alle omstandigheden van het leven, wanneer wij, zoals Hij, bereid zijn de Wil van God te volbrengen. Zijn genademiddelen, de sacramenten stelt Hij iedere dag tot onze beschikking.

Waarom maken wij er niet meer gebruik van in ons leven?

Zoals de Advent, ons voorbereid op het geboortefest van Kristus, zo moet heel ons leven een voorbereiding zijn op de tweede komst van Jezus.

Bemide echtgenote, vroeger dan wij verwacht hebben, is onze scheiding gekomen. Wij hadden nog enkele jaren samen kunnen gelukkig zijn; maar de dood heeft er een einde aan gesteld. Onderwerpen wij ons aan Gods H. Wil.

Mijn beste dank voor uw trouwe liefde en genegenheid; voor de zorgen waarmede gij mij steeds omringd hebt. Vergeet mij niet in uw H. Mis en gebeden.

Beste familieleden en geburen, en allen met wie ik mocht omgaan binst het leven en mij bijgestaan hebben in mijn ziekte en nood. Dankbaar zeg ik u tot wederzien in het hemels Vaderhuis. Onze Familie- en vriendschapsbanden blijven bestaan aan de overzijde van het graf. In de zondagsmis en gebeden, blijft mijn ziel gedenken.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

H. Cornelius, bid voor ons.

De families DE METS, CASIERIS, LAFORT en HORIE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en
DANKEN U

H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke