

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielernst van

DE HEER

THEOFIEL DE METS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA VAN DEN BERGHE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 25 december 1892 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Opbrakel, op 12 februari 1980 gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de pauselijke Zegen in het stervensuur.

« Algoede Vader, houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus en onze bisschop en gans uw gelovig volk.

Help ons mee te werken aan de komst van uw Koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de Maagd Maria en van de apostelen, verenigd ook met Theophiel en met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan.

Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de eeuwige dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezzen Heer. »

Dierbare kinderen en kleinkinderen, pas acht maanden geleden hebben wij afscheid genomen van moeder. Wij hadden samen zolang gewerkt en gezorgd voor ons gezin en dan nog zoveel jaren midden onze kinderen van een zorgeloze rust genoten. Wij wisten ons omringd door de zorg en de liefde van onze kinderen en kleinkinderen. Wij waren menselijker wijze gesproken: gelukkig.

Sedert moeder was heengegaan wenste Theophiel verenigd te worden met haar bij de Heer. De dood boezemde hem geen schrik in. Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft, kalm en gelaten, zonder uiterlijk vertoon, maar innerlijk rijk aan een diep en vast geloof, gelouterd door beproeving en gesteund door het gebed.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, vaartwel, ik ben overgegaan naar het Leven bij God en bij ons moeder. Onze liefde tot U sterft niet: bewaar in uw hart ons aandenken en Gods zegen blijve op U rusten.

Wees ons indachtig in de H. Eucharistie en in uw familiegebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen

**De familie DE METS, VAN DEN BERGHE,
CROMPHOUT en VEKEMAN,**

danken U oprecht voor de blijken van christelijke deelneming.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert