

Zalig zijn zij die in den Heer sterven.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Omer DE MEUE

weduwnaar van

Mevrouw Irma REYNAERT,

geboren te Mater, de 16 september 1874, en er godvruchtig overleden, de 8 februari 1960, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig zij die steeds vastgehouden hebben aan hun geloof, die gebouwd hebben op vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

De duurzame overledene was een eenvoudig voorbeeldig en godvrezend man. Hij muntte uit door een onwankelbaar geloof en zijn diepe godsvrucht was hem een kracht om in voorbeeldige overgave zijn ziekte te aanvaarden. Zijn godvruchtige stille dood heeft de kroon gezet op dit schoon christelijk leven.

Als voorbeeldig echtgenoot en liefdevolle vader leefde hij maar voor het geluk en welzijn van de zijnen. Allen die hem hebben gekend zullen met waardering zijn zorg en goedheid gedenken.

Mogen zijn familieleden en vrienden zich troosten in de overtuiging dat de Heer hem de eeuwige beloning zal schenken, waar hij voor altijd gelukkig zal zijn.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, weent niet over mij; mijn leven is door de dood niet vernietigd, maar veranderd in een beter leven. Hebt dank om Uw genegenheid om uw toewijding en zorgen in mijn ziekte. Blijft mij altijd indachtig in Uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Mijnheer en Mevrouw Hilloné DE MEULENEIRE - DE MEUE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Remi VAN DEN BOSSCHE - DE MEUE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Alons DE MEUE - MUYSHONDT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Hilaire VAN WETTERE - DE MEUE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef VERMESSEN - BOTTELDOORN, Weduwe in eerste
huwelijk van Adiel DE MEUE en kinderen.
zijn kinderen en kleinkinderen :
De familieën DE MEUE, REYNAERT, BADIO en BAERT.

Dieg gevoelig aan uw bliken van christelijke deelname,
betuigen wij U onzen innigen dank.