

+

Groot in haar eenvoud,
edel in haar liefde,
schoon in haar vriendschap,
zo gedenken wij dankbaar

Mevrouw

Alice DE MEULEMEESTER

echtgenote van wijlen Adelson Anssens,

geboren te Opbrakel op 8 november 1898
en godvruchtig overleden in het rusthuis
Sint-Franciscus te Opbrakel
op 27 oktober 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

—
Heer, onze God, in dit uur bidden wij
tot U voor deze goede vrouw die ons
ontvallen is.

We geven haar aan U zoals ze was in
leven en sterven: zacht en gelaten,
diep gelovig en vroom, ongekompliseerd
en eerlijk.

God, wees haar barmhartig, wees barm-
hartig tegenover allen die wij bij deze
Allerheiligendagen gedenken.

We weten het, we krijgen een kort
verblijf hier op aarde om vruchten van
eeuwig leven voort te brengen en dan
keren wij naar de Heer terug. Onze
afgestorvene heeft dat goed begrepen.
In haar dagelijkse Kommunie, in haar
vele gebeden en offers, staat ze nu rijk
voor haar Schepper en wij geloven dat
ze weldra zal behoren tot "die grote
menigte, die niemand tellen kan" rondom
de troon van God.

Dierbare familieleden, nog eens dank
voor de vele bezoeken en attenties.
Laten we mekaar dagelijks gedenken en
tot blij weerziens bij de Heer.

De families

DE MEULEMEESTER, ANSSENS,
OTTE, MARREZ,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis :

zondag 18 november 1990 om 10 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel