

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER
ARTHUR DE MEULEMEESTER**

weduwnaar van

Mevrouw MARIA-ELODIE VAN YPERZEELE

geboren te Zegelsm, de 9 mei en er christen gedoopt de 10 mei 1881 ; en op zijn 86^e verjaardag, de 9 mei 1967, teruggekeerd tot de Vader, na met godsvrucht het sacrament der zieken en de heilige Teerspijze te hebben ontvangen, samen met de apostolische zegen.

Het afsterven van deze man is het heengaan van iemand die gedurende zijn leven met de dood had af te rekenen. Juist twee maanden nog vóór de bevrijding uit de eerste en harde wereldoorlog, verloor hij zijn echtgenote ; zij was slechts drieëndertig jaar en liet hem aldus alleen met de zorg voor vier kleine kinderen. Wanneer hij, na enkele jaren, zijn kinderen zag opgroeien en de meeste zorgen voorbij waren, ontrukte de dood hem nog twee van zijn kinderen op smartelijke wijze.

Zulke jobsvoorvallen drukken een stempel op een mensenleven ; zij doen hem de hardheid van het leven aanvoelen en leren hem weinig tevreden zijn.

De dierbare afgestorvene heeft dan ook kalm en gelaten, geduldig tot het uiterste, zijn laatste ziekte aanvaard. Stil en gerust heeft hij het laatste ogenblik afgewacht en bijna ongemerkt is hij van ons heengegaan.

Gelukkig de gelovige man die in de beproeving kan opzien naar Christus. In Christus straalt ons de hoop op een gelukkige verrijzenis toe, zodat wij, bedroefd door de zekerheid van de dood, getroost worden door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid. Immers voor wie geloven in U, Heer, wordt het leven door de dood wel veranderd, maar niet weggenomen ; en als het huis van dit aardse verblijf wordt gesloopt, is hun in de hemel een eeuwig woonplaats voorbereid.

(Prefatie)

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn troost en mijn vreugde ; ik dank u voor uw aanmoediging tijdens mijn leven, maar vooral voor uw goede zorgen tijdens mijn ziekte. Moge de Heer zelf u alles vergelden en u zegenen, bijzonder u, Maria, mijn dochter, die mij dag en nacht hebt bijgestaan.

Jezus, Maria, Jozef, moge zijn ziel met U in vrede rusten.



De Familiën DE MEULEMEESTER,
VAN YPERZEELE, VAN DER VA-
RENT en DE ZITTER,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebeden in hun
rouw.