

"Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon
komt op het uur waarop gij het niet verwacht".
(zo sprak Jezus, de Zoon van God).



OPDAT DE HEER IN HEM
EEN WAAKZAME DIENAAR
HEBBE GEVONDEN,

BID VOOR DE HEER

CYRIEL DE MEULEMEESTER

echtgenoot van Mevrouw
ELISA VEEGAETE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 22 mei 1900
en overleden te Gent in het Akademisch Zieken-
huis op 17 mei 1966. versterkt door de HH Sakra-
menten der zieken en der stervenden.

Pijnlijk waren wij getroffen door het overlijden
van Cyriel. Immers, het was nog niet heel lang
geleden dat hij op pensioen was. Wij weten dat
hij als arbeider een werkzaam, eerlijk mens was,
door zijn ijver geprezen door baas en medearbei-
ders. De korte tijd die hij sinds zijn op ruststel-
ling heeft doorgebracht, was hij nog overal bij,
waar men op hem eens oeroep deed. Helaas het
heeft hem geen geluk meer bijgebracht ! Daarom
juist treft het ons, een goed en alomgewaardeerd
man te zien heengaan. Moge de Heer hem gena-
dig zijn en hem lonen naar zijn werken.

Wij bidden U, Heer,
ontferm U over uw dienaar Cyriel,
die U zo dikwijls zijn goede wil als offer
opdroeg.

Mocht hij uw liefdevolle verzoening ontvangen
wanneer wij hem in het H. Misoffer gedenken
en de eeuwige rust bereiken.

Amen.



De families **DE MEULEMEESTER, VEEGAETE,**
ROOS en WATTE,

betuigen U hun oprechte dank voor de
blijken van deelneming en gebed.

Uitg. B. Vanderzwalmen