

†
Dankbaar gedenken wij Mevrouw

GEORGEA DE MEULEMEESTER

echtgenote van de Heer Pieter DHAEYER

geboren te Schorisse op 11 januari 1910,
en godvruchtig overleden te Ronse op 9 april 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

AFSCHEID NEMEN

is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen en
verpakken in goede gedachten der herinnering...

is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken
van pijn en vreugd

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten...
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en nooit kunnen vergeten...

Leven is
vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel
om vruchten voort te brengen.

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit...

(W. BRUYNINCKX)

Dank aan allen die haar gedurende haar leven
genegen waren, aan allen die haar met de beste
zorgen omringden, aan allen die nu samen met
ons bidden opdat zij rusten mag in God

Pieter DHAEYER, *haar echtgenoot;*

José en Francine DHAEYER-DEWOLF, *haar kinderen;*

Myriam DHAEYER,
Geert DHAEYER (haar metekind), *haar kleinkinderen;*

De families DE MEULEMEESTER-GYSELINCK en
DHAEYER-VANDENDRIESSCHE.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.