

*Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven spijs de dood.
(G. Gezelle)*



Tot vroom aandenken aan

DE HEER
GOMAR DE MEULEMEESTER

echtgenoot van wijlen
ANGELE DE PAEMELAERE

geboren te Etikhove op 6 december 1906
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 28 oktober 1992,
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

*Lid van de Bond der Gepensioneerden te
Etikhove, Nukerke en Schorisse.
Lid van de Veteranen van Leopold III*

Liefdevol, gelukkig en volop genietend van het leven, zo kan ik mijn Pepe omschrijven. Hij was lid van vele gepensioneerdenbonden en was altijd klaar voor een partijtje kaart; hoewel hij vaak "rade lantaarn" was, was dit zijn leukste bezigheid. Jarenlang hield hij duiven en telkens was hij trots wanneer ze "goed gevlogen hadden".

Hij kon met allen vriendelijk omgaan en iedereen mocht hem graag. Een jaar terug stelde men vast dat mijn Pepe ongeneeslijk ziek was, en omzeggens een jaar daarna sloeg onze grootste vijand, de "dood" toe. Na een ware lijdenstocht van zo'n twee maanden, waarin hij steeds kon steunen op de liefdevolle zorg van mijn Bompia en ook van de andere leden van onze kleine familie, verliet hij dit aardse leven.

De droefheid over zo'n verlies valt met geen woorden te beschrijven. De slag komt zeker nog het hardst aan voor mijn grootmoeder, zijn dochter, die al die jaren met hem onder hetzelfde dak heeft geleefd. De smart om het afscheid wordt echter gemilderd door de troost die wij putten uit Gods belofte dat er weldra "geen dood, noch rouw, noch pijn meer zal zijn" (Apok. 21,4). En Jezus zegt nog: "Verwonder u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de graven zijn Zijn stem zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden, eruit te voorschijn komen tot opstanding ten leven (Joh. 5,28).

Zijn achterkleinkind Wendy,
Barmhartige God, schenk hem uw eeuwige vrede!

De families De Meulemeester-Van Lancker en
De Paemelaere-Lietar

danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Namis op zondag 20 december 1992 om 10.30 uur

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal