

Ontferm U Heer, ontferm U over ons !

†

Bid voor de ziel van de heer

Isidoor DE MEULEMEESTER

weduwnaar van Emma VERSMISSEN

geboren te St.-Blasius-Boekel op 26 december 1895
en er schielijk overleden op 20 februari 1980.

Op aswoensdag, de dag dat we in de kerk bidden :
"Gedenk, o mens, dat ge stof zijt en tot stof en as
zult wederkeren", is Isidoor ter ziele gegaan.

Niemand had zich daaraan verwacht, ook de dierbare
overledene niet : hij is al werkend gestorven.

Niet veel mensen bereiken zulke hoge ouderdom. En
onder die weinigen zijn er nog minder die zó goed en
zó gezond blijven tot de allerlaatste dag.

Isidoor stamt uit een tijd dat men het niet zo goed
had als nu. Veel en hard heeft hij gewerkt in zijn
jeugd en later voor zijn gezin. Als mijnwerker, als
seizoenarbeider, als kleine landbouwer verdiende hij
het dagelijks brood.

Hij was het werken zo danig gewoon dat hij tot in
zijn hoge ouderdom het niet kon laten en dat meer
dan één een beroep deed op zijn bereidwillige behulp-
zaamheid voor het werk.

Moge de Heer in zijn grote barmhartigheid hem nu
de eeuwige rust schenken.

Mogen ook al degenen die genoten hebben van zijn
dienstbaarheid en ook al de anderen hem gedenken in
hun gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, van-nu-af-aan zal
het ouderlijk huis leeg zijn. Blijft mij en uw moeder
of grootmoeder in dankbaarheid gedenken. Ik bedank
u voor uw regelmatige bezoekjes en voor wat ge nu

voor ons beider zielezaligheid zult doen.

Beste schoonzuster, verwanten en vrienden, eveneens
dank om uw gebeden en deelneming.

Vaart allen wel en tot weerziens in het hemels
vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Isidoor De
Meulemeester en Emma Versmissen bedanken u voor
uw blijken van deelneming in de rouw.

Drukk. Darragas - Uitg. Schietecatte - Zwalm