

Wij herdenken in vroom gebed de ziel van
Mevrouw

**Johanna Charlotte
DE MEULEMEESTER**

weduwe van de Heer
HECTOR SEGERS

**Geboren te Ninove op 18 februari 1904 en er
godvruchtig overleden op 10 maart 1976 gesterkt
met de HH. Sakramenten der zieken.**

Heer, heel ons leven ligt in uw handen. We beseffen het zo weinig dat alles van U komt en naar U terug leidt. We weten heel goed door ons geloof dat Gij onze Vader zijt want Jezus heeft ons geleerd wie Ge zijt en hoe wij tot U moeten bidden. Gelukkig dat wij mensen een uitkomst en een einddoel vinden bij U. Daarom, Vader van hemel en aarde, zijn wij blij om het geloof in U, wij danken U om de hoop op een eeuwig leven en wij willen U beminnen omdat Gij alleen alle liefde waardig zijt.

Mijn kinderen, dank om uw liefde en genegeheid, om minzaamheid en dienstbaarheid. Ik heb gepoogd uw moeder te zijn en mijn leven gericht naar uw geluk. Zo heb ik u voor-geleefd en u het voorbeeld gegeven van Kristelijk doen en laten. Steeds is ons leven een

uitwerking geweest van Gods geboden en voorschriften zodat we enkel hebben gezocht de liefde tot God en tot de naaste in ons hart op te nemen.

Dank aan allen die thuis zijn en voor mij goed zijn geweest, dank aan allen die voor mij willen bidden in dit uur van onze dood.

Maria, allerreinste Moeder en Moeder van alle kinderen, bid voor haar.

Heer schenk haar rust !

De families :

**DE MEULEMEESTER, SEGERS,
DE SMET en ASSELMAN**

zeggen oprecht dank voor uw gebed en betoon van medevoelen.

Begrav. W. Depoorter - Denderleeuw