



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

## Madeleine DEMEULEMEESTER

geboren te Ronse  
op 30 september 1912  
en er godvruchtig overleden  
op 7 oktober 1994.

De familie dankt U oprecht  
om uw biddend meelevens.

*Door de neevlen van den avond  
pint de horen van de maan.  
'k Wacht hier op de leege baan  
om met U, stil in Uw schaduw  
mee naar Emmaüs te gaan.*

F.T.

Tante is van ons heengegaan.  
Heengegaan zoals ze onder ons geleefd heeft.  
Geliefd en omringd - moe en verlangend naar  
rust.

We hebben zo dikwijls bij tante aangeklopt en in  
de warme zon of bij koude vrieslucht gewacht  
op het opendoen. De deur ging altijd open en in  
haar eenvoudig maar herbergzame huis deelde  
ze wat ze had.

Twee en tachtig jaar mocht tante wachten in dit  
aardse leven. Nu is "tijd" voor haar anders te  
meten. Er is geen wachten en geen mysterie  
meer. Zij is thuis gekomen.

En getooid met de liefde voor haar medemens  
leeft ze nu in rust en vrede.

Rouwleiding AELVOET, Ronse

