

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Maria-Idalie De Meulemeester

weduwe van de Heer

OSCAR PIENS

geboren te St.-Denijs-Boekel de 11 maart 1886  
en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem  
in de St.-Elisabethkliniek de 17 maart 1969  
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een goed mens door ieder die haar kende gaarne gezien en om haar levensblijheid en gedienschtigheid eenvoudig-weg "Lietje" genoemd.

Het is een troost in zijn oude dag te mogen terugkijken op een schoon leven vol getrouwheid aan O. L. Heer en vol toewijding voor gezin en levenstaak. Dit mag Idalie doen.

Als vroedvrouw genoot zij het volle vertrouwen van de vele moeders die ze heeft bijgestaan. Hoeveel kinderen heeft ze geholpen het levenslicht te zien? Moge zij nu het eeuwig levenslicht aanschouwen bij de Heer.

Wekenlang heeft de dierbare overledene met het goede maar ook met het sterk hart in het ziekenhuis gestreden met de dood, dankbaar voor wie haar een bezoek bracht en voor haar kinderen die bij haar dag en nacht waakten. Omdat ze zo getrouw was in de dienst van God en haar evenmens zal de Heer haar wellicht verwelkomd hebben: "Goede en getrouwe dienares, treed binnen in de vreugde van de Heer!"

(Evan gelie)

Dierbare kinderen en kleinkind, hebt dank om uw onvermoeibare toewijding gedurende mijn ziekte. De Heer moge het u lonen. Houdt mijn gedachtenis en die van uw vader in eer.

Dierbare broer, verwanten vrienden en geburen, u dank ik eveneens om uw genegenheid en gebed. Vaartwel in dit leven en tot weerziens bij de Heer.

H. Maria, Hulp der christenen, bid voor ons.

Mevrouw Weduwe Alfons KINTT-PIENS,

De Heer en Mevrouw Michel PIENS-VAN DE KERCKHOVE,

De Heer en Mevrouw Jules DE METS-PIENS en zoon,

Mejuffer Mariette PIENS,

De Heer André PIENS,

De families DE MEULEMEESTER, PIENS, VAN DE KERCKHOVE  
en COUCKE

danken U voor uw troostende blijken  
van deelneming en gebeden.