

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid, want ik heb zijne wegen trouw bewaard.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Marie Virginie De Meulemeester

weduwe van Mijnheer

## Jan-Baptist ROUSSIAU

geboren te St Maria-Oudenhove, de 6 Augustus 1869 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 6 Oktober 1954, versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Vanaf haar kinderjaren heeft zij altijd God gevreesd en zijn geboden onderhouden; zij bedroefde zich niet in hare kwellingen maar bleef onberoerd, God lovende al de dagen van haar leven. (Tobias I, 3)

De Allerhoogste heeft het tegenwoordige leven met ellenden vervuld, omdat wij het toekomstige naar waarde zouden schatten. De pijnen en beproevingen van deze aarde zijn gelijk bloemen die vruchten zullen geven in het eeuwig leven. (H. Ephrem)

Met een vurig verlangen heb ik den Heer verwacht en Hij heeft zich tot mij gewend, mijn smekingen aanhoord en mij uit deze plaats van ellenden getrokken. (Ps. XXIX)

Maria is ons leven in deze ballingschap; zij wordt onze zoetheid in het uur van den dood en verkrijgt ons een rustig en gelukkig einde. (H. Bernard)

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, in een hogen en gezegenden ouderdom verlaat ik deze aarde; doch mijn liefde voor u sterft niet; in den hemel zal ik U beminnen zoals ik u op aarde heb liefgehad.

Vergeet mij niet in uw gebeden en in het hoogheilig Sacrificie van de Mis.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300d.af.)  
De 4 Akten.



De familiën DE MEULEMEESTER, ROUSSIAU,  
COPPENHOLLE en TIERFELDE

dancken Ued. om Uw blijken  
van christelijke deelneming.