



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Martha DE MEULEMEESTER

weduwe van de heer **Raymond LABEE**

Zij is geboren te Zegelsem op 12 juni 1922,
heeft van al haar kinderen en kleinkinderen
afscheid genomen, en is zacht heengegaan,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken
in de Palliatieve afdeling
van het A.Z. Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 24 november 2000.

Namis op zaterdag 6 januari 2001 om 19 uur in
de parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem.

Bomma,

Afscheid nemen is steeds moeilijk
Afscheid nemen valt steeds zwaar
Meestal zijn er tranen
Tranen om wat was en wat niet meer zal zijn.
Elke traan staat voor een herinnering
Mooie momenten die jij ons gaf
Jij gaf ons leven
Leven is altijd een beetje sterven
Sterven is altijd een beetje leven.

Jij zal steeds in onze gedachten blijven leven.

Bij jou deden we onze eerste stapjes
Bij jou bleven we 's middags eten
Bij jou mochten we rusten als we ziek waren
Bij jou kwamen we kaarten
Bij jou genoten we van de rust.
Bij jou ... vonden we liefde
Jij en wij : steeds blij elkaar terug te zien
Steeds klaar en bereid
Dankjewel voor deze tijd.

Ruth

De families :

DE MEULEMEESTER - DE ZITTER -
LABEE en CRUYPELINCK danken u voor uw
blijken van christelijke deelneming.