

*Veel gelukkige jaren waren we samen.  
Samen waren we één.  
Maar nu jij er niet meer bent  
moeten we verder zonder jou...dus alleen.*



Liefdevol aandenken aan  
Mevrouw  
Simonne DE MEULEMEESTER

echtgenote van de heer  
Oscar VAN MALLEGHEM

geboren te Elsegem op 25 juni 1931 en  
overleden in het A.Z. Sint-Elizabeth te Zottegem  
op 31 maart 2004, gesterkt  
door het Sacrament van de ziekenzalving.

---

Uw blijken van deelneming waren voor  
ons een troost, wij danken u ervoor:  
de families DE MEULEMEESTER,  
DE SLOOVER, VAN MALLEGHEM en KINDT.

't Is goed in 't eigen hert te kijken  
nog even voor ik slapen ga,  
of ik van dageraad tot avond  
geen enkel hert heb zeer gedaan,  
of ik geen ogen heb doen schreien,  
geen weemoed op een wezen lei,  
of ik aan liefdeloze mensen  
een woordeken van liefde zei,  
't is goed in 't eigen hert te kijken  
en zo zijn ogen toe te doen

*Alice Nahon*

*De namis wordt opgedragen op vrijdag 30 april 2004  
om 18.30 uur in decanale kerk Sint- Pietersbanden  
te Nederbrakel.*

---

*ROUWL. FUN. & DRUKW. b.v.b.a. RAOUL - BRAKEL  
Tel. 055/ 42 24 49*



Sjinn