

Alleen dit heb ik de Heer gevraagd, daarnaar blijf ik verlangen: in het huis van de Heer te wonen al de dagen van mijn leven.  
(liturgie van de 5e zondag na Pinksteren)



MOGE GOD DIT VERLANGEN VERHOREN.

DAAROM BIDDEN WIJ VOOR

de heer

## Theodoor De Meulemeester

weduwnaar van Mevrouw

**Emma ROOS**

geboren te St Maria-Oudenhove op 5 mei 1865 en naar het eeuwig leven overgegaan in zijn honderdste levensjaar op 19 juni 1964, gesterkt door het sakrament der zieken en het sakrament der sterfenden.

Ik dank de Heer, die mij het leven heeft geschonken en die mij de sterke gezondheid heeft gegeven om bijna honderd jaar te genieten van zijn heerlijke schepping, in het bijzonder van zijn schone en goede mensen. Mijn naam betekent: gave Gods.

Mijn leven was een zuivere cadeau van Hem, die mij bovendien verlost heeft en het eeuwige leven heeft bereid. Dat leven heb ik gebruikt, ik heb het niet gespaard: ik heb het ingezet voor vele harde jaren werk, boerenarbeid en seizoenarbeid, ik heb het doorgegeven aan mijn nakomelingen, opdat zij de Meester van het leven zouden leren bewonderen. Nooit zal ik het meer vergeten, dien keer, toen ik ver van huis was in 't seizoenwerk. 't Was zondag en Sakramentsdaag. Ik dacht aan de processie in mijn parochie en ik voelde heimwee, bijna zou ik een zuur gezicht opzeten hebben, maar 't mocht niet: 't was zondag. Wij liepen te kuieren langs de kerk. Daar daagde de pastoor op; 't was maar

een woord. Met enkele mannen droegen wij, vlammingen, de hemel in de processie, de pastoor het H. Sakrament en wij waren dol gelukkig, God te hebben gediend. Laat de anderen er van denken wat zij willen. Na jaren was de Heer weer in zijn parochie uitgegaan. En wij voelden ons kinderen van de Vader...

Nu mag ik onder de grote hemel gaan. Gij treurt omdat ik geen honderd jaar werd. Weldra zal ik het wél zijn. Och, kom... wat betekent de tijd nog. Voor iemand die er met zijn goesting is en gelukkig is, is de tijd van geen tel meer.

Leef jij zó (ook als jij geen honderd jaar wordt) dat wij binnenkort elkaar mogen ontmoeten bij de Heer en bid omwille van mijn menselijke zwakheden, die ook ik heb bedreven:

God,

voor wie U beminnen,

hebt Gij onzichtbare goederen bereid,

wij bidden U,

maak Theodoor deelachtig aan de beloften,

die alle verlangens te boven gaan.

Dit vragen wij door Jezus Kristus, de Heer.

Amen.



De families De Meulemeester,  
Roos, Helleputte, Coppenolle,

danken U van harte  
omwille van uw kristelijk  
medeleven.

---

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St.-M.-O.