

De blijdschap van ons hart is vergaan, onze vreugde is in droefheid veranderd; gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschiedt. Zijn H. Naam zij gezegend.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### Victor-Jozef DEMEULEMEESTER,

echtgenoot van Mevrouw

### Clara VAN DE CASTEELE.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 10 juli 1906 en godvruchtig overleden te Assenede, de 1 januari 1959.

versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en de Confrerie van het H. Sakrament.

Zalig is de mens die beproeving ondergaat, want na beproefd te zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

De achtbare man, wiens afsterven wij betreuren, was een voorbeeldige echtgenoot en vader, wiens enige bezorgdheid het was zijn kinderen diep-kristelijk op te voeden. Hij was een voorbeeld van een werkzaam leven.

Ofschoon wij sterven, zal onze vriendschap nochtans met de dood niet eindigen, want gelijk wij u bemind hebben op aarde, aldus zullen wij u ook liefhebben in de hemel.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen, lieve moeder en familieleden, weent... doch niet gelijk de mensen die zonder hoop zijn; ik verlaat een dal van tranen om het rijk der Hemelen in te treden. Vandaar waak ik over u. Weest gij mij indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste.

*Om uw gebeden en blijken van deelneming, betoond  
in deze pijnlijke rouw, danken U oprecht*



Mevrouw Victor DEMEULEMEESTER, geboten Clara VAN DE CASTEELE,

Jongheer Achtel DEMEULEMEESTER,

Mejuffer Maria DEMEULEMEESTER,

Mejuffer Christiane DEMEULEMEESTER,

Mejuffer Regina DEMEULEMEESTER,

Mevrouw Weduwe Johannes DEMEULEMEESTER-DE SMET,

De familieën DEMEULEMEESTER, VAN DE CASTEELE, DE SMET en CANTAERT.