

Celukkig die in lijden en tegenspoed zich met betrouwen onderwerpt aan Gods heilige Wil.

†
Bid voor de ziel
van Mevrouw

Madeleine DE MEULENAERE

echtgenote van Mijnheer

Lucien BOUDRINGHIEN

geboren te Zulzeke, de 18 Augustus 1929, en godvruchtig overleden te Sijsele, de 7 October 1953, gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Kostbaar is in de ogen van God de dood der rechtvaardigen. Deze brave, kristene vrouw heeft gans haar leven de weg der deugd bewandeld. Zij bleef in vreugde en verdriet aan God gehecht. Zij was een voorbeeldige echtgenote en vond haar geluk in het kwijten van haar plichten.

Met onderwerping aanvaardde zij de kruisen die God haar overzond. Veel heeft zij geleden doch thans heeft een heilige dood een einde gesteld aan haar kwellingen.

Bemide Echtgenoot, hoe hard de slag ook valle, buig met betrouwen voor Gods ondoordringbare raadsbesluiten en werp uw blikken op het kruis; daar zult gij sterkte en steun vinden. Duurbare Ouders en Bloedverwanten, ik reken op uw gebeden en hoop u allen hierboven weer te zien.

Wij bidden U, o Heer, verleen aan uw dienaress door de voorspraak van de Allerheiligste Moeder Maria altijd Maagd, dat wij verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de toekomstige vreugde eeuwig mogen genieten. Door Christus onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

V. MAELSAEKE-THOFT, RONSE

Mijnheer Lucien BOUDRINGHIEN,

Mijnheer en Mevrouw Max DE MEULENAERE-PEERS,
Mijnheer en Mevrouw Frans BOUDRINGHIEN-VERHENNE,

Mevrouw Weduwe THOMAS-BRUNEEL,

De familiën DE MEULENAERE, PEERS, BOUDRINGHIEN
en VERHENNE,

bedanken U voor de bliken van deelneming in de rouw die hen tref.