



« Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. » Joh. XI.25

Gedenk in uw gebed
de heer

**Achiel - Jozef
DE MEULENEIRE**

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Madeleine VAN DEN ABEELE

geboren te Mater op 5 september 1900 en
zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde
in de H. Hartkliniek, op 5 mei 1973, na het
heilig sacrament der zieken te hebben
ontvangen.

Hij was 'n eenvoudig man, getrouwe
echtgenoot en goede vader die rustig door
het leven gegaan is en deed wat hem werd
toevertrouwd. Nooit zocht hij uiterlijke
erkenning, in de vervulling van zijn dage-
lijks werk lag zijn geluk. Om zijn eenvoud
en vriendelijkheid was hij gewaardeerd.

Als goede echtgenoot leefde hij gelukkig
met zijn beminde echtgenote. Vreugde en
leed hebben ze steeds gedeeld; daarvoor
wensten zij nog lang bij elkaar te zijn. De
langdurige ziekte heeft hen nog dichter bij
elkaar gebracht. Dagelijks waren zij bijeen
in het ziekenhuis. Ze hielden van elkander.

Dierbare Madeleine, kinderen en klein-
kinderen, uw genegenheid en zorgen zon-
der grenzen zijn mij 'n bron van vreugde
geweest, ik dank U daarvoor, Gij hebt
mijn oude dag aangenaam gemaakt. Blijft
elkander tot steun, houdt mijn gedachtenis
onder U levend.

Waarde zusters en verpleegsters, naast
Madeleine dank ik U voor uw gewaardeer-
de en toegewijde verzorging.

Mijn beste familieleden, bidt veel voor
mij.

Dat hij door Gods barmhartigheid in
vrede ruste.

O. L. Vrouw van Kerselaar, wees mijn
voorsprekster.

**Voor uw bliken van deelneming en
gebeden danken U :**

De Heer en Mevrouw Jozef DE GROOTE-
DE MEULEMEESTER,

De Heer en Mevrouw Dirk DE GROOTE-
ANDRIES en kind,

De Heer en Mevrouw Julien MAJOR-DE
GROOTE en kinderen,

Mejuffer Vivianne DE GROOTE,

De families DE MEULENEIRE - VAN DEN
ABEELE - BOSTYN - VUYE.

Vandevelde, Oudenaarde