



*Mijn taak is volbracht.
Uw onderlinge liefde moet blijven.*

Dankbare herinnering aan

De Heer

Antoine DE MEULENEIRE

Geboren te St.-Denijs-Boekel op 27 januari 1940 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Vincentius te Gent op 5 september 1995, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

Lieve pa, we staan sprakeloos. Je was zo jong nog, zo boordevol plannen en levenslust, en je werd ons al ontruikt. Jij die alles in het leven zo goed kon relativeren, je heengaan stelt ons allen voor een ontzaglijke leegte. Altijd was je bezorgd om het welzijn van ons, je vrouw, je kinderen en kleinkinderen. Bij problemen konden we steeds op je rekenen. Je was een rots in de branding, op wie we op elk moment konden terugvallen. Je was echt een vader en echtgenoot om naar op te kijken. Je was er ...

En niet alleen voor ons was je er. Elkeen die je hulp inriep, stond je bij met raad en daad. Vooral de kleinen en en zwakkeren genoten je speciale aandacht, want onrechtvaardigheid kon je niet verdragen. En bij dit alles bleef je steeds zeer bescheiden. Je was een eenvoudig man die met iedereen praten kon. Niemand was je te min.

Ook door je collega's werd je alom gerespecteerd en gewaardeerd. Als hoofd van je dienst was je niet alleen bezorgd om het werk, maar hield je ook rekening met de persoonlijke problemen van je medewerkers. Ook voor hen was je een beetje een "vader". Om te ontspannen van je intellectuele arbeid had je, al sinds je jeugd, een grote passie opgevat voor de natuur en al haar vreugdes. Je dieren, je planten, je bloemen, ook zij zullen nu je liefde en toewijding moeten missen, net als wij en allen die je hebben gekend. Nog nooit was je ziek geweest, en nu, na amper twee maanden, ben je al niet meer... . Wij zullen je ons steeds herinneren als een gezonde, beresterke man. Tot op het laatst hielden onze kleine en grote zorgen je bezig, heb je alles bewust meegemaakt. Ook dan verloor je de trots en de waardigheid, die je eigen waren, niet. Je maande ons zelfs aan ons niet zo om jou te bekommeren, maar wat konden wij anders doen, pa ? Wat konden we anders doen voor jou die altijd zo goed voor ons hebt gezorgd ?

Je laatste woorden: "Draagt zorg voor malkander" zullen we steeds indachtig blijven, pa, daar mag je vast op vertrouwen. Wij zullen écht zorg dragen voor elkaar, zoals jij dat voor ons hebt gedaan... .

De families DE MEULENEIRE, ROBBENS en DE WOLF, DE WOLF danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op zondag 17 december 1995 om 10.30u.

Reuucenex "Feneralia" Boekel - 055/42.84.80