

†

Tot piëteitsvolle gedachtenis aan

MEVROUW

Irma DE MEULENEIRE

weduwe van de Heer

Guillaume MICHIELS

geboren te Mater op 25 oktober 1886 en er overleden op 29 december 1980, voorzien van de Genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de K.V.L.V. en van de
Confrerie van de H. Amelberga.

Wij wisten dat dit sterven eens onafwendbaar was, al hadden wij gehoopt haar ooit eens als honderdjarige te mogen viëren. Haar levensboek staat vol met mooie bladzijden over haar liefde en trouw aan vader zaliger, haar inzet voor de opvoeding van haar kinderen, haar taaië werkkraft op de boerderij, haar onwankelbaar geloof dat al haar doen en laten ondersteunde. Zij droeg de kruisen van haar oude dag zonder morren of klagen. Weleens verwonderde zij zich dat haar uur zo lang uitbleef, want zij was reeds lang gereed voor het eeuwig

leven. Gerust kon zij de geest geven, onverwacht, in de overtuiging dat zij haar plicht had gedaan.

Wij, haar kinderen en kleinkinderen, zullen niet nalaten haar voorbeeld van liefde in onze harten gestalte te geven. Wij bidden tot Hem die haar vertroostte in haar beproevingen dat zij de eeuwige vertroosting vinde bij vader in de hemel.

Geliefde zuster, familie en kennissen blijft mij in uw gebed indachtig.

Maurits MICHIELS - REDANT,
Julien BOTTELDOORN - MICHIELS en
kinderen Eric, Marijke en Nadine,

haar kinderen en kleinkinderen ;
De families DE MEULENEIRE, MICHIELS,
DE MEUE en CALLAERT,

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

De namis wordt opgedragen op zaterdag
10 januari 1981 te 19 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde-Eine