

VROOM AANDENKEN AAN



MEVROUW

Margriet DE MEULENEIRE

weduwe van de Heer  
Frans MARIJNS

geboren te Sint-Maria-Horebeke  
op 30 november 1902

en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 1 april 1994,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk te Sint-Kornelis-Horebeke  
op vrijdag 6 mei 1994 om 19 uur.

Na een lange ziekte is deze werkzame  
vrouw uit ons midden weggerukt.

Het is altijd met pijn en verdriet dat zo een af-  
scheid gebeurt. Niemand ziet graag één van  
zijn geliefden heengaan, en toch vanuit ons  
geloof hebben we hoop en toekomst dat met  
de dood niet alles is gedaan, dat na dit leven  
ons een nieuw leven wacht bij God, onze Ver-  
losser.

Heer, we danken U om deze vrouw en moe-  
der die ons leerde leven en werken.

De schoonste bloemen van haar zijn, haar  
werkkracht, haar waarachtigheid en haar  
sterk vertrouwen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen, heb dank voor de zovele tekenen  
van liefde en genegenheid die ik van jullie ont-  
ving in mijn ziek-zijn.

Ook dank aan iedereen die heeft bijgedragen  
om mijn oude dag aangenaam te maken.

---

De families DE MEULENEIRE - MARIJNS -  
DE KEYSER en GOORIX,

danken U voor uw blijken van genegenheid  
en deelneming.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde