

Gegroet o Kruis, gij enige hoop.



Bid voor de zielernst

van Mevrouw

**Maria, Catharina De Meuleneire**

Weduwe van Mijnheer

**Cesar LOTERMAN**

geboren te Mater, de 24<sup>e</sup> september 1887  
en godvruchtig overleden te Kruishoutem de 31 maart  
1960, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moe-  
der de H. Kerk en de Pauselijke Zegen in articulo  
mortis ..

Het leven is een opgave. Deze moeder heeft ze met moed afgewerkt, niettegenstaande de beproevingen. Een talrijk kroost heeft ze met liefde grootgebracht, met zorg opgevoed, liefdevol in 't leven gevolgd. Het kruis van tegenslag en ziekte heeft ze met onderwerping gedragen en haar Schepper heeft ze met een vreugdevol gemoed in de ware kerk gediend en de openbare erkenning aangeboden van een deugdzaam leven gesteund op vroom gebed.

Zalig zij die het woord Gods horen en het onderhouden.  
( Luc. XI )

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank om uw genegenheid en liefdevolle bezorgdheid. Blijft trouw in uw leven aan Gods wet dan zullen wij eens weder met Vader verenigd voor eeuwig samen mogen zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mijnheer en Mevrouw Leopold VAN STEENBRUGGE-LOTERMAN,  
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf BEETS-LOTERMAN en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw F. LOTERMAN-VERCRUYSE en dochtertje,  
Mijnheer en Mevrouw L. LOTERMAN-DE BAEREMACKER en zoon,  
Mijnheer en Mevrouw Robert LOTERMAN-WIEME en kinderen,  
Mijnheer Jozef LOTERMAN,  
Mijnheer en Mevrouw G. LOTERMAN-D'HUYVETTER en kinderen,

De familiën LOTERMAN en DE MEULENEIRE.

*Gevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming  
in hun rouw, bieden Ued. hun innige dank.*

A DE SMET, Koster - Oolke.