

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

+

BID TOT ZIELERUST

van

Romanie DE MEULENEIRE

Geboren te Mater de 14 december 1893 en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 28 juli 1961. Bediend met de H. Sakramenten der Zieken.

—
Ze was lid van de Confrerie van de H. Amelberga — Bond van het H. Hart en de Vrouwen-gilde K.A.V.

—
De zoetste vertroosting die men in het graf mededraagt is de getuigenis dat men het voorbeeld van alle kristelijke deugden als erfenis aan zijn medeburgers achterlaat.

De duurzame afgestorvene was een goed christen, zacht en eenvoudig in haren omgang, zorgzaam en zeer verkleefd aan haar familieleden. Met verdueligheid en onderwerping aan de Wil van God verdroeg zij de beproevingen van haar laatste ziekte.

Duurbare kinderen, kleinzoon, broers en zus'ers hebt dank voor uwe genegenheid en liefdeblijken, troost u in deze beproeving, blijft elkaar genegen en bidt voor mij.

H. Amelberga, beschermheilige van ons allen, bid voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U !

ZIJ RUSTE IN VREDE.

SANDERUS



UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De Heer en Mevrouw
Albert PYCKE-DE MEULENEIRE hare kinderen

Jonge Heer Rudy PYCKE

De Families

DE MEULENEIRE-DE TEMMERMAN