

Elk leven is mooi
waarin de hoofdgedachte
voor de andere is.



DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw Louis WERMOES

geboren Elisabeth DE MEUTER

*geboren te Dilbeek, op 16 september
1921 en er godvruchtig overleden, op 31
augustus 1980, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.*

Lieve mama, het is zeer moeilijk om afscheid van je te nemen. Je was zo lief, eenvoudig en zacht. Heel je leven was een voorbeeld voor papa en voor ons. Je voelde het zo fijn aan wanneer we moeilijkheden hadden en je hulp was voor ons een grote steun. Je stond altijd klaar voor iedereen die je nodig had.

Je was een harde werkster, een doorzetster, en je rustte niet voor je je doel bereikt had. Niemand weet hoe je geleden hebt, toch heb je steeds in bezorgdheid voor ons je pijn verborgen.

Mama, jij en papa hebben elkaar zo graag gezien. Die liefde was ons leven. We zijn samen gelukkig geweest. Dank je.

Voor uw gebeden en blijken van medeleven danken wij u.

De Heer Louis Wermoes,

De Heer en Mevrouw
Guy Mahieu-Wermoes en kindje Mira,

De families De Meuter, Wermoes,
De Godt en Vlogaert.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek