

*Wij wenen, Heer, en zonder klagen
Maar toch, het valt ons zwaar te dragen
dit ons door U gegeven kruis;
een zoon ontrukt aan vader, moeder,
en wij beroofd van zulk een broeder,
een groot verdriet is in ons huis.*

(G. Gezelle.)

Naar het Vaderhuis is overgegaan

JAAK DEMEY

zoon van Roger en Esther Damman

*geboren te Genk op 16 juli 1956 en bij
ongeval overleden te Geraardsbergen op
15 augustus 1975 voorzien van het H. Sa-
crament van het H. Oliesel in extremis.*

God gaf... ons een brave jongen, begunstigd met een edel karakter en een schone ziel. Hij was een levenslustige zoon, een vlijtige jongen, een minzame broeder en vriend, die steeds met den blijden glimlach op het gelaat en even welgezind het leven doorging.

God nam... nu ons kind en ons broer zo vroegtijdig uit ons midden, in volle levensbloei, in 't schoonste van zijn jaren, dan als men toeft in echte levensdeugd en ware levensvreugd!

Gods Naam zij gezegend... Wij buigen het hoofd en vol eerbied bidden wij : « Dat Uw Wil geschiede, o God en niet de onze.»

Mijn goede vader en lieve moeder voor-

al, gij weet hoe gaarne ik U zag. Hard is de slag die U treft, keert U in uw droefheid tot de Heer, die niet beproefd zonder tevens te zalven. De zekerheid van mijn geluk, moge U een troost zijn over mijn onvoorzien heengaan. Met uw naam op mijn lippen, met uw beeltenis in mijn hart, ben ik van U weggegaan naar het Eeuwig Vaderhuis. Veel zorgen en veel liefde hebt gij mij gegeven. Ik dank U voor dat alles. Uw jongen blijft met U verbonden en zorgt en waakt over U beiden.

Mijn geliefde zusters, we scheiden, maar zonder afscheid. Gij blijft bij vader en moeder en weest hun innige troost en fierheid, en de innigste liefde die ik hun toedroeg, zult gij met u drieën bijleggen. Wel-dra zien w'elkander weer!

Beste grootmoeder en familieleden, bij wie ik steeds altijd welkom was, mijn beste dank voor uw genegenheid en vergeet mij niet in uw gebeden.

Goede vrienden en kennissen, schenkt mij ook een vurig gebed.

**De families DEMEY,
WERBROUCK,
DAMMAN,
VAN RAES,
van TONGERLOO,
AUFDENKAMP**

**danken U voor de blijken van medeleven
hun betoond bij het afsterven van hun
dierbaar familielid.**