

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de wegen
der rechtvaardigheid gevonden worden (Pr. XVI 31)



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Maria-Clemence De Mey

weduwe van Mijnheer

Eugeen Van der Motten

geboren te St Martens-Lierde de 19 juli 1873, en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 4 juni 1960.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was een ware kristene, die God en Kerk vurig
beminde en immer trouw de plichten van de Gods-
dienst volbracht. Zij was een goede echtgenote en
liefjevulle moeder die niets anders behaagde dan het
welzijn van haar huisgezin. Minzaam en eerbaar in
gans haar handel, zal haar aandenken in zegen blijven.

De grootste vertroosting van een moeder in 't uur
der dood, is te mogen denken dat zij getrouw al
haar plichten heeft volbracht omringd van haar kin-
deren die haar tot eer en troost strekken.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor al uw zorgen die gij mij hebt betoond; bidt voor
mij, een dag komt dat wij weer zullen verenigd zijn
om nooit meer te scheiden. Leeft met elkander in
vrede en de Heer zal u zegenen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.a.)



De familiën

VAN DER MOTTEN, DE MEY, GOETHALS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos