

« Ik ben de Verrijzenis en het leven. » (Joh.)



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MEVROUW

RACHEL DE MEY

echtgenote van

Mijnheer Gerard Van der Eecken

geboren te Kaprijke op 2 October 1900 en
vroom ontslapen in den Heer te Gent op
26 van de Mariamaand 1950.

.....

Hetzij we hier op aarde leven, hetzij we
door de poort van de dood het echte eeuwige
leven ingaan, wij zijn in God's hand.

Duurbare echtgenote en goede moeder, ge
hebt ons veel te vroeg verlaten en we missen
U zo erg. Wij beseffen nog niet ten volle
al het goede wat we aan U verliezen. Ge
waard een minzame en trouwe echtgenote.
Ge waard een vrome en goede moeder, ge
waard een bedrijvige en zorgzame vrouw,
te bezorgd en te bedrijvig voor uw zwakke
hart.

God nam U op in zijn eeuwige rust. Trekt
het hart en de geest van uw man en kinderen
tot bij U in de hemel. Leert hen het geheim
van de weg die God met U gegaan is
aanbidden.

Mijn duurzame echtgenoot gelooft in en
steunt op Gods vaderlijke voorzienigheid. God
kent uw nood en zal U helpen.

Mijn lieve kinderen helpt vader het zware
verlies van mijn genegenheid en hulp dragen
door uw gewilligheid en werklust.

Maria, moeder der wezen, ik breng mijn
twee kleintjes tot U. Weest moederlijk goed
voor hen, bewaar hen, bescherm hen, heilig
hen. Ze mogen een troost en straks een hulp
wezen voor mijn man en een blijde herin-
nering aan mij.

Heer Jezus wees haar ziel genadig.

De Familiën

DE MEY - VAN DER EECKEN -

VAN HULSE - VAN DAELE

bedanken voor de innigste
deelneming.