



GEDENK IN VROOM GEBED
MEVROUW

Bertha De Meyer

weduwe van de Heer

VALÈRE DOCKER

geboren te Moortsele op 23 maart 1906
en overleden te Oosterzele - Moortsele
op 10 juni 1979,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Wij behoren allen aan God toe ons leven en sterven ligt in zijn hand. Dit verwekt in het hart van de kristen mens een sterk vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid. Voor deze vrouw kwam het moment van de eeuwige ontmoeting met God vrij onvoorzienbaar. Ze was door haar gelovige ingesteldheid toch goed voorbereid. Nu leeft ze verder in de stilte van God en daar begint voor haar de eeuwige bestemming. We leggen ons kristelijk neer bij dit droevig gebeuren, maar blijven haar diep in ons hart meedragen. Nu we haar gestorven lichaam toevertrouwen aan het graf, vragen we dat ze in vrede voort-

leve. Haar beproefde familieleden, kinderen, kleinkinderen, en de anderen danken God om al het goede dat ze door haar leven hebben ontvangen en zullen haar liefdevol in gebeden gedenken.

De Heer en Mevrouw
Gerard en Blanche Docker-Heylens

De Heer en Mevrouw
Octaaf en Majella Vervust-Docker
haar kinderen,

Juffrouw Ingrid Docker
Juffrouw Nadine Vervust
Jongeheer Frank Vervust
Jongeheer Paul Vervust
haar kleinkinderen,

De families De Meyer, Docker,
Van der Linden en De Schamphelaere

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

J. De Cuyper