

In het kruis  
van de Heer  
is ons heil.

Tot vrome gedachtenis aan

DE HEER

**Cyriel DE MEYER**

echtgenoot van mevrouw

**Alice DE COCK**

Geboren te Elene op 6 juli 1903.

Godvruchtig overleden in de

Kliniek St.-Elisabeth te Zottegem

op 14 juli 1975.

gesterkt door de H.H. Sakramenten

der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wie in God gelooft is zeker dat zijn leven niet teloor gaat. De waarheid over verrijzenis en eeuwig leven heeft Christus ons gebracht. Hij is de Verrijzenis en het leven. Als wij één blijven met Hem, zijn we gered. Jezus wil dat zijn getrouwen bij Hem zijn voor altijd.

Deze dierbare overledene was een gelovig man, goede echtgenoot en liefdevolle vader, een werkzaam en eerlijk man, vol bezorgdheid en toewijding voor zijn gezin. Vriendelijk en hartelijk in zijn omgang verwierf hij talrijke vrienden die zijn afsterven diep betreuren.

Ook zijn leven is niet gespaard gebleven van lijd en pijn. Dit alles heeft hij met geduld en onderwerping aan Gods H. Wil aanvaard.

De Heer belone hem hiervoor en voor al het goede dat hij heeft gedaan.

Mijn dierbare echtgenote, mijn heengaan betekent voor U een grote beproeving. Talrijke jaren van innig en stil geluk hebben wij samen doorgebracht, in wel en wee. Heb dank voor uw

liefdevolle zorgen.

Dierbare kinderen en kleinkind, hebt dank voor uw genegenheid en toewijding. God vergelde U voor alles wat gij voor mij deedt. Blijft eensgezind en de troost van uw moeder en vergeet mij niet in uw gebeden.

Bloedverwanten en vrienden, ook van U verwacht ik een gebed.

Tot weerziens in het Eeuwig Geluk.

Mijn Jezus, Barmhartigheid !



Mevrouw Alice DE COCK,                      zijn echtgenote  
Heer en Mevrouw Géry DE GEYTER-DE MEYER,                      zijn kinderen  
Mevrouw Anne-Marie DE GEYTER,                      zijn kleinkind  
De families DE MEYER, DE COCK, VAN HECKE  
en GLORIEUX,

danken U vriendelijk voor uw kristelijke  
deelneming.

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529