

Ewald DE MEYER

geboren te Aalst op 28 augustus 1950
overleden op 20 januari 1990

Ewald heeft door zijn levenswijze bewezen
in te stemmen met Paulus woorden
„...want indien wij leven, dan leven wij voor
Jehovah, en ook indien wij sterven, dan
sterven wij voor Jehovah. Derhalve behoren
wij of wij nu leven of sterven, Jehovah toe.”
Romeinen 14:8

Samen met hem koesteren wij stellig de
opstandingshoop en zien wij uit naar het
vreugdevolle moment dat Jehovah ons weer
met onze geliefden zal herenigen.

Ewald werd getroost door de wijze waarop
Job de toekomst voor ogen zag:
„Al de dagen van mijn gedwongen dienst
zal ik wachten, Totdat mijn aflossing komt.
Gij zult roepen, en ikzelf zal u antwoorden.
Naar het werk van uw handen zult gij een
VURIG VERLANGEN hebben.” - Job 14:14,15

Moge Jehovah's belofte in dit opzicht snel
verwezenlijkt worden !