



BID VOOR DE ZIELERUST

van

DE HEER

HENRI DE MEYER

echtgenoot van Mevrouw

PALMYRE VERHOOST

geboren te Vinderhoute op 6 juni 1909 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 8 juli 1970, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Zonder ijdel of menselijk opzicht ging die man in niets zijn plicht te buiten. Hij was eenvoudig en rechtvaardig en week af van het kwaad. (Job. I.)

Zijn tong kende noch leugentaal noch bedrog. Hij verachtte niemand en deed niemand ongelijk aan. Hij had een levendig geloof, beminde God en Zijn Heilige Kerk.

Hij heeft met verduldigheid de beproevingen onderstaan die God hem overzond, en vol vertrouwen verwachtte hij de dag des Heren wel wetende dat, als wij lijden met Christus, wij met Christus zullen verheerlijkt worden.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, vaartwel! Ik verlaat u voor een beter leven en zal u voort beminnen in de hemel; in 't eeuwig Vaderland zullen we mekaar wederzien om niet meer te scheiden. Intussen weest mij indachtig in uw gebeden.

GEBED

«Aanhoor Heer onze gebeden, door dewelke wij Uw barmhartigheid ootmoediglijk smeken, dat Gij de ziel van Uw dienaar, die Gij uit deze wereld hebt doen scheiden, in het land van vrede en van licht wilt stellen, en het gezelschap van Uw Heiligen doen genieten. Door Christus onze Heer. Amen.»

Mevrouw Henri DE MEYER,
geboren Palmyre VERHOOST,

De Heer en Mevrouw Karel VANDEN BULCKE -
DE MEYER en kinderen,

De Heer en Mevr. Herman DE MEYER - HABRANT,

De Heer en Mevr. Joseph DE MEYER - DE VOLDER
en dochtertje,

De Heer en Mevrouw Eric DE MEYER - BÉCART
en zoontje,

De families DE MEYER, VERHOOST, PEYSKENS
en LEPÈRE,

diep getroffen door uw blijken van medevoelen in hun pijnlijke rouw, bidden U de betuiging hunner oprechte erkentelijkheid te aanvaarden.