



Dankbaar aandenken aan

**MEVROUW**

**IRENE DE MEYER**

echtgenote van de Heer JOZEF VERMEERSCH

Zij werd geboren te Aalter op 19 september 1923 en is godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis "Maria Middellares" te Gent op donderdag 17 oktober 1996, gesterkt door de ziekenzalving.

*Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.*

Jozef, *haar echtgenoot;*  
Eric, Lydie, Eveline, Fredric en Sarah,  
(†) Johan, Gilles en Charlotte,  
Annie, Willy, Sam, Ruben en Ellen,  
Christelle, Joost en Delphine,  
*haar kinderen en kleinkinderen;*

danken u allen voor uw gebed, uw oprechte steun en/of uw aanwezigheid.

Een moeder uit de duizend ?

Dit was zeker haar ambitie niet. Wel een echte moeder zijn, eenvoudig, levenslustig en groot-hartig, met een sterke wil om samen met haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zuster en vele vrienden een stuk goedheid en vreugde aan een mensenleven toe te voegen.

Ze was een moeder aan de haard die nooit aarzelde om samen met haar kinderen te spreken over alle mogelijke dag-dagelijkse problemen. Ze was op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereld... ze voelde mee met de kleine man. Ze had de kunst om op een zeer eenvoudige manier respect af te dwingen.

Wat ons daarnaast zeer sterk opviel was haar houding t.o.v. de dood: realistisch, doch gesteund op een zeer diep geloof. Ontegensprekelijk zal het overlijden van twee van haar zussen en haar inwonende grootmoeder - en dit in een korte tijdspanne - haar op jonge leeftijd sterk beïnvloed hebben. Bij de dood van haar zoon Johan was ze sterk ... heel sterk. Voor haar was de dood niet het einde, maar een deel van het leven. De hemel was voor haar de voortzetting van de mooie momenten uit ons aards bestaan.

*Dankbaar om wie ze was  
om de liefde die ze ons gaf  
om de vriendschap die van haar uitgegaan is  
omdat het licht sterker is dan de duisternis  
omdat eeuwig leven het wint van lijden en dood.*

---

Rouwl. De Boever - Drijoel, Deinze  
Drukk. Lynco, Olsene