

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder gaf.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

IRMA-MARIA-RENILDE DE MEYER

echtgenote van Mijnheer

OMER MINNAERT

geboren te Nederbrakel, de 16 Juli 1887 en er
godvruchtig overleden de 27 Augustus 1952,
Voorzien van al de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Ieveraarster van de Bond van het H. Hart en lid van
de Derde Orde van de H. Franciscus.

Mijn kinderen, ik heb u al
wat 'k geven kon gegeven :
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht
mijn liefde en ook mijn leven. G. G.

Moederliefde sterft nooit. Brave moeders zijn de
beste apostelen voor het katholieke leven.

Zij hield van het leven als van een goede gave Gods.
Daarom was haar gezin, dat haar leven omsloot,
haar vreugde, maar ook haar heiligdom.

Goedheid paarde zij aan sterkte; zij diende in lief-
de, ze leidde in kracht; zij hield van haar man en
stond naast hem tot steun van zijn leven en werken.

Zij was de moeder van haar kinderen, maar om hen
op te voeren voor Hem die ze haar geschonken had.

Zij was de hoeksteen van haar huis. In een onbe-
rispelijk, godsdienstig, Eucharistisch leven vond zij
de kracht tot grote deugd. Als trouwe ieveraarster
en medestichteress van de Bond van het H. Hart, stond
zij aan de zij van haar priesters, als boodschapper van
het Liefderijk van Jezus, Als oppassend lid van de
Derde Orde van St. Franciscus, muntte zij uit door
eenvoud en een oprecht Godsvertrouwen. Zij had
willen leven voor haar gezin en voor O. L. Heer,
maar toen God haar het leven vroeg, bood zij ge-
willig haar leven en dood ten offer aan Hem die de
bron is van alle leven.

Wij zullen aan onze goede moeder blijven denken
in innige dankbaarheid en onze gedachten aan haar
zullen méér zijn dan een lieve herinnering: onze lief-
de, zal bij haar blijven door ons, dagelijks gebed voor
haar ziel.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen en klein-
kinderen, beste familieleden en vrienden, te vroeg
moest ik van U heengaan; maar zegen met mij Gods
H. Wil, die niets anders dan ons goed beoogt. Uw
liefderijke zorgen beurden mij op in mijn zware
ziekte. Ik beveel U allen aan O. L. Vrouwke, mijn
patrones, aan. Gedenk mijn laatste aanbevelingen, zo
blijven wij in God verenigd.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,
ontferm U onzer. (300 d. afl.)

Lieve Vrouw, ik was uw kind,
Toon nu dat Ge mijn Moeder zijt. (300 d. afl.)

Mr Omer MINNAERT;

Apotheker & Mevr. Leo MINNAERT-SCHEPENS en
kind Roland;

Mr & Mevr. Albert MINNAERT-MOREELS en
kinderen Lilliane en Annie;

Mr & Mevr. Albert PROVOST-MINNAERT en
kinderen Marc en Luc;

Mr & Mevr. Gustaaf MINNAERT-VAN DER MEULEN
en kind Freddy;

De Familiën DE MEYER, MINNAERT, DE ROYE,
VAN DER MEULEN;

BEDANKEN U om Uwe deelneming en
gebeden.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt