

"Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven."



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE ZIJN
TROUWE DIENAAR
DE HEER

JEROME DE MEYER

echtgenoot van mevrouw
Euphrasie VINDEVOGEL

Hij zag het levenslicht te Moortzele, op 18 april 1893 en ging over naar het hemels Vaderhuis, te Oudenaarde, op 20 oktober 1969, gesterkt door de H. Teerspijze, de sacramenten der Zieken, en de Pauselijke Zegen "in het stervensuur".

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918, Oorlogskruis met palm, IJzerkruis, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille 1914-1918, Ridder in de Kroonorde met zwaarden, Herinneringsmedaille Z.M. Albert I

Voorzitter van de Oudstrijdersvereniging
Oud-Gemeenteraadslid
Lid van de C.O.O.

Lid van de Bond der gepensioneerden
Lid van vele godvruchtige genootschappen.

Toen 's levenskrachten hen begaven,
De geest van flauwte allengs bezweek ;
Landde hij met vreugde in Gods haven,
Een heengaan, die geen dood geeltek.
Nu juicht en triumfeert hij boven,
Bij de gelukzaligen in 't Hemelrijk !
Wij blijven hier omlaag verschoven,
En wenen droevig op zijn lijk,
De milde Heer wil het geven,
Dat wij ons spieg'len aan zijn end.
En volgen op zijn stichtend leven.
Bij God en d'Heiligen bekend.

Wij danken God de Vader voor al het goede dat hij ons meegaf in woord en daad ; Mochten wij het meedragen en uitwerken in ons verder leven als een kostbaar bezit, dat wij verder doorgeven aan onze medemensen ; want onze moderne tijd heeft grote nood aan flinke huisvaders, trouwe en liefdevolle echtgenoten.

Beminde vrouw, geliefde kinderen, hebt dank voor uw goedheid en vriendschap, gedurende het leven aan mij betoond. Hebt dank voor uw medevoelen en troost gedurende mijn laatste levensjaren.

Beste Kinderen, weest voortaan een steun voor uw goede moeder en houdt de gedachtenis van uw vader in ere, door gebed en offer.

Beste familieleden en allen, die hier op aarde met mij verbonden waart door het H. Doopsel en de familiebanden, moogt gij uw onderlinge vriendschap en trouw versterken en daarin de belofte herkennen, dat God ons in de dood getrouw zal zijn en het loon zal schenken van onze verdiensten.

Makkt daarom uw leven vruchtbaar in dienst van God en de evenmens.

Tot wederziens in het hemels Vaderhuis.
Maria, Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons.

H. Cornelius, patroon der Zieken, bid voor ons !

De families DE MEYER, VAN DER LINDEN,
VINDEVOGEL en VAN DEN HOVE,
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Uitg. H. Bauters, St. Kornelis-Horebeke.