

O gezegend Kruis ! onder uw schaduw  
wil ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

## Marie, Emelie DE MEYER

echtgenote van Mijnheer Gilbert DE PESSEMIER

geboren te Welden, de 15 October 1901, en  
godvruchtig overleden te Michelbeke,  
de 6 April 1955. Versterkt door de  
HH. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

« O gij allen die langs Mij voorbijgaat, ziet  
toe of een smart is die de Mijne gelijk is ». Dit  
is een klacht van onzen Verlosser op de dag  
van Zijn lijden.

Onze dierbare afgestorvene heeft met den  
Heer haar kruis gedragen. Werk en zorg, waren  
voor haar sterken wil geen last, doch zij werd  
door de ongeneesbare kwaal geknakt.

O Heer, tot onze troost hadt Gij ons moeder  
gelaten. Gij vraagt ze nu weder. Wij buigen het  
hoofd en met bedroefd hart zuchten wij: Uw  
heilige Wil geschiede.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en in  
het bijzonder mijn dochter Clara, ik dank U voor  
uw tedere liefde en uw goede zorgen; blijft mij  
indachtig in uwe gebeden. Vaartwel en tot weer-  
zien in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 d. afl.)



Mijnheer Gilbert DE PESSEMIER,  
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE PESSEMIER-DE  
CLERCO en kinderen Rita en Antoine;  
Mijnheer en Mevrouw Albert DE PESSEMIER-  
PANDELARE en zoon Luc;  
Mejuffer Clara DE PESSEMIER;

De familiën DE MEYER, DE PESSEMIER, THEU-  
NISSEN en PANDELARE,

danken U van harte voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en gebeden.

Drukkerij « DE BEIAARD », Zottegem.