

Geloofd zij Jezus Christus I



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie - Hélène DE MEYER

weduwe van de Heer

RENE DE BOCK,

geboren te Elst op 21 december 1907 en wonende op de parochie St.-Blasius-Boekel te Munkzwalm godvruchtig overleden te Zottegem op 1 maart 1973,

gesterkt door de Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden, van de H. Hartbond en van de Voortplanting van het Geloof.

Lid van de Confrerieën van de H. Blasius, van de H. Katarina en van de H. Margareta.

Nog geen vier jaar na de al te vroege dood van haar brave echtgenoot wordt Marie-Hélène nu van haar kinderen en van ons weggenomen. Ook te vroeg naar ons gedacht. Wat O.L. Heer erover denkt blijft een mysterie voor ons. Met reden zijn we bedroefd, maar tevens met diep geloof in de algoede God buigen we samen met haar kinderen het hoofd in gebed maar ook in dankbaarheid om al het goede dat ze beiden aan hun kinderen en aan hun medemensen hebben gedaan.

Gelijk haar man zaliger was de dierbare overledene een in-goed en zachtmoedig mens. In stilte en eenvoud leefde ze voor haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Steeds gelijkmoedig en welgezind deed ze haar werk.

Ze ging door het leven als een goed en voorbeeldig christen mens. Zo lang ze kon kwam ze ter kerke. Met dezelfde eenvoud en gelijkmoedigheid die haar leven kenmerkten verdroeg ze haar lange ziekte, bewust van haar toestand maar toch hopen, berustend in Gods veilige handen en in de zorgen van haar liefhebbende kinderen.

Wellicht heeft de Heer haar nu reeds verwelkomd : « goede en trouwe dienaress, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid ».

(Evangelie)

Dierbare kinderen, hebt dank om de vele zorgen. Moge O.L. Heer U belonen en uw troost en hulp zijn in het verdere leven.

Mijn lieve kleinkinderen, vouw uw handjes nu, al zijn ze nog klein, met va en moe, met nonkels en tanten in een kinderlijk gebed voor uw grootmoe die U zo gaarne zag.

Mijn beste broer en zuster, verwanten, vrienden en geburen, U dank ik eveneens om uw gebed en genegenheid.

Aan allen vaarwel in dit leven en tot weerziens in het hemelse vaderhuis.

H. Maria, haar patrones en troost der bedrukten, bid voor ons.

De kinderen en de familie bedanken U voor de blijken van christelijke deelneming en voor uw gebed.

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove