

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Marie, Hortense DEMEYER

echtgenote van Mijnheer Emiel, Cyriel SENTRIE
geboren te Ronse, de 13 Juni 1886 en er zacht in de
Heer ontslapen, de 24 Juli 1955, gesterkt en getroost
door de H. H. Sacramenten.

Wat onafwendbaar was, viel als een pijnlijke slag! Alle
mogelijke zorgen ten spijt hebben we moeder op deze
wereld niet langer kunnen afhouden! Jaren lang onder-
mijnde de onverbiddelijke kwaal haar krachten. De Cal-
varieberg is beklommen, de dood kwam als een engel
haar bevrijden van de vele kwellingen. Zacht en volledig
onderworpen ging zij de Heer tegemoet. Ze had zolang
reeds op zijn komst gewacht, geduldig en gelaten ...

" Als wij hier deel hebben in het lijden van Christus,
zullen wij ook in Zijn vreugde delen. En de kwellingen
van dit leven zijn niets, vergeleken met de glorie die ons
hierboven wacht. „ (Rom. 8, 17-18)

Lijk al wat echt goed is, ging zij stil en eenvoudig door
het leven, maar haar zachte goedheid, haar getrouw-
heid aan haar Geloof en kristelijke plichten blijven voor
ons een licht en een steun.

Dierbare Echtgenoot, U alleen op de wereld te moe-
ten achterlaten was mijn grootste leed. Ik zal bij O. L.
Heer voor U blijven ten beste spreken. Bid voor mijn
zielerust en zoek opbeuring en sterkte in 'n goed gebed.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, U waart mijn
vreugde en mijn troost in dit leven, vooral in mijn laat-
ste levensdagen. Blijft volharden in uw christelijke over-
tuiging. Gedenkt mij in uw gebeden, zo blijf ik voortleven
in uw harten.

Bemide Zusters, Broeders, Familieleden en goede
Vrienden, stort een vroom gebed voor mijn zielelafenis.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn zaligheid.

Mijnheer Cyriel SENTRIE, haar echtgenoot;

Mijnheer en Mevrouw Georges SENTRIE-DELBAR,
haar kinderen;

Mijnheren Daniël, Etienne en Antoine SENTRIE,
haar kleinkinderen;

De familiën DEMEYER, EECKHOUT, SENTRIE en DE-
POORTER,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING, GENEGENHEID EN GEBED.