

*Wie zich in leven, lijden en sterven  
onderwerpt aan Gods H. Wil, ont-  
slaapt in vrede. (H. Alfonsius).*



WIL IN UW GEBEDEN  
DE ZIEL GEDENKEN  
VAN MEVROUW  
**Marie-Zulma DE MEYER**

echtgenote van de Heer  
Adolf-Evarist SAEY

geboren te Maarke-Kerkem op 11 ja-  
nuari 1909 en in de Heer ontslapen in  
het O. L. Vrouw Ziekenhuis te Oude-  
naarde op 20 september 1977, gesterkt  
door het H. Sacrament der zieken.

*Ze was lid van de Kristen Bond der  
Gepensioneerden en de K.A.V.*

Marie was een sterke en actieve  
vrouw. Tot de laatste dag van haar  
leven was ze bekommerd om haar tal-  
rijke kinderen en kleinkinderen. Ze  
dacht steeds meer aan haar naastbe-  
staanden dan aan zichzelf: ze kan de  
Heer een gevuld leven aanbieden,  
daarom is ze ook vredevol gestorven.  
Moeders heengaan slaat een wonde  
in ons hart, want ze was een waakza-  
me en bezorgde echtgenote, een goede  
moeder die aandacht had voor alles  
wat in haar gezin omging. Ze voelde  
mee met elk leed en zorgen van haar  
dierbaren. Haar huis stond open voor

haar kinderen. Ze was de gulle en  
gastvrije vrouw.

Dierbare echtgenoot, kinderen,  
kleinkinderen en familie, uw genegen-  
heid en vriendschap van zoveel jaren  
waren mijn troost en sterkte. Ik en  
vader hebben hard gewerkt en zorg-  
vuldig ons gezin opgevoed. Ik woon-  
de graag bij U en hielp U ijverig bij  
de arbeid zoveel ik kon.

Wanneer moeder sterft is het altijd  
te vroeg. Ons geloof in het eeuwig le-  
ven bij de Heer moge U allen troos-  
ten bij dit onverwacht afscheid. Blijft  
met elkaar verbonden in wederzijdse  
liefde en dienstvaardigheid.

Beste leden van de K.A.V. en K.B.G.  
dank voor uw hartelijk meelevens.

Bidt tot de Heer dat Hij mij moge  
opnemen in zijn Rijk.

Wij bidden voor Marie, dat haar le-  
ven, haar vreugde en lijden, haar  
zwakheid en vertrouwen aanvaard  
moge worden door de heer.

« God, onze Heer, wij bidden U,  
verhoor ons ».

---

De Heer Adolf SAEY, kinderen en  
kleinkinderen,  
De families DE MEYER - VANDE  
WALLE, SAEY - SCHIJNCKEL,  
danken U voor de blijken van  
genegenheid en voor uw gebed