

Zalig, wie sterft in de Heer !



GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. MIS

MEVROUW

MARTHA DE MEYER,

echtgenote van Mijnheer

MARCEL RAMAN,

geboren te Oosterzele op 6 november 1908

en godvruchtig overleden in de kliniek

"Maria Middelaers te Gent op 29 augustus 1974,

gesterkt door het ziekensakrament.

Wat is leven anders dan een proeftijd doormaken ? Tijdens ons aards bestaan geeft God ons de gelegenheid te tonen hoe wij Hem en onze naaste liefhebben. Onze dierbare overleden was een kristelijk mens die in haar geloof een bron vond om edelmoedig te leven. Het zware lijden dat haar niet gespaard bleef heeft ze nederig aanvaard vooral tijdens haar laatste levensjaren. Daarom en om haar goedheid zullen al wie haar gekend hebben haar dankbaar blijven gedenken.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie met mijn lichaam verlaat ik U maar in gebed en vooral in de zondagmis zullen wij zo dicht verenigd blijven. Dank u voor al de zorgen die u mij verlend hebt.

Heer onze God, wij ervaren hoe broos een mensenleven is ; nu de dagen van dit mensenleven ten einde zijn, bidden wij U dat Gij deze mens moogt verwelkomen en voor altijd gelukkig moogt maken bij U en haar genadig zijn voor alle tekortkomingen. Dit vragen wij U door Kristus onze Heer.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 091/62.56.19



Mijnheer Marcel RAMAN ;

Mijnheer en Mevrouw

Jacques RAMAN-DE GROOTE en zoon ;

Mijnheer en Mevrouw

Heli SOETENS-RAMAN en dochters ;

De familie DE MEYER ;

De familie RAMAN ;

De familie DE CLERCQ ;

De familie HULSTAERT,

gevoelig voor uw blijf van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.