

« Van U, verwacht ik verlossing, Heer ! »

PS. 129



BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN

D E H E E R

**Michel, Ivo DE MEYER**

**echtgenoot van Mevrouw Marguerite BAELE**

Geboren te Strijpen op 30 augustus 1924 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch Zieken-  
huis te Gent op 16 mei 1982,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken.

Wat kan een mens niet allemaal afschrikken om  
zijn dagelijks werken en bezig zijn te durven on-  
derbreken tot eigen welzijn ? De verantwoordelijk-  
heid om de beroepstaak, de zorg om het gezin,  
de pijn en de twijfel bij ziekte waarvan men voelt  
hoe deze het eigen leven afbreekt. Hard voor zich-  
zelf, de koppige hoop, dat het morgen wel weer  
beter gaat, en het stille eenzame verdriet, hielden  
onze dierbare gevangen in zijn noodlot. Hulp en  
aanmoediging van de zijnen, medische zorg en  
bekwaamheid, vermochten het niet het geleden  
leed tot leven te keren. Op zijn ziekbed, in de  
wisseling van twijfel en hoop, vertrouwde Michel  
zijn nood toe aan Jezus, en deed op Hem beroep  
als de Heer van het leven.

Wij rekenen er op, dat God in zijn grote goed-  
heid en eerbied voor de eenvoudige mens, het le-  
ven van onze overledene tot voltooiing zal voeren.  
Meer dan mensen waarderen kunnen, zal Hij zijn  
inzet om zijn talrijk gezin, zijn zwoegen en ar-  
beid, zijn verdriet en pijn, belonen, zoals Hij deed  
voor zijn eigen zoon, Jezus.

« Heer, God, wees onze dierbare overledene  
barmhartig, help ons het vele goede en eerlijke  
in het volgehouden werken van vader, respecteren.  
Wij danken U, om zijn inzet en trouw. Geef hem,  
de vreugde van Jezus, de eerste mens, levend in  
Uw geluk. Amen. »



Mevrouw Marguerite Baele,                      zijn echtgenote.  
Zijn kinderen en kleinkinderen,

De families De Meyer - Baele, Van Nieuwenhove,  
Lamarcq,

**danken U,  
voor gebeden en deelneming in de rouw.**

De beiaard