

« Ik ben de verrijzenis en het leven ».

†

## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### ODILE DE MEYER

echtgenote van Mijnheer

FRANÇOIS MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel op 8 februari 1886 en  
godvruchtig overleden te Zegelsem op 5 mei 1964,  
gesierkt door de H. Sacramenten der zieken,  
de H. Kommunie en de pauselijke Zegen  
in het stervensuur.

« Gezegend is God de Vader, die ons in zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Kristus uit de doden, heeft verwekt tot een nieuw leven van hoop gericht op een onvergankelijk en nooit verwelkend erfdeel, dat voor u is weggelegd in de hemel. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu voor korte duur onder veel beproevingen te lijden. Maar deze zijn noodzakelijk om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen. »  
(Brief van H. Petrus),

Duurbare echtgenoot, veel jaren zijn wij samen gelukkig geweest, ook de laatste vijf jaar van mijn leven die ik in ziekte en miserie heb doorgebracht. Want deze heeft de Heer mij overgezonden om te boeten en te offeren en om door dat lijden mijn hemel te verdienen. Duurbare echtgenoot gij hebt mij altijd met veel geduld en toewijding opgepast. Daarvoor dank ik U, alsook mijn beide schoonzusters en familie die mij steeds ter zijde stonden. Blijft nu allen voor mijn ziele rust bidden.

Voor de goede zorgen: beste dank aan de Zuster van het Wit-gele Kruis,

O.L.Vrouw van altijd durende Bijstand, b.v.o.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer François MEERSCHAUT;

De families DE MEYER, MEERSCHAUT, DE VLEESCHAUWER, ROMAN,  
DE WEERDT, JOURET,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.