

God, die rijk is aan erbarming,
heeft ons met Christus ten leven gewekt,
wegens de grote liefde die Hij ons toedraagt.
(Ef.2,4)

Bid met ons voor

MEJUFFROUW

Paula DE MEYER

geboren te Bachy op 31 oktober 1913 en ontsla-
pen te Mechelen op 13 maart 1985, gezalfd met
de H. Olie in extremis.

Lid van het Barbaragenootschap.

Heer, onze God,
Gij hebt uw Zoon gezonden,
niet om te oordelen maar
om de wereld te redden.

Gij omsluit in uw liefde al wat bestaat
en Gij vergeeft de zonden der mensen.
Toon ons uw barmhartigheid,
niet omdat wij het hebben verdiend,
maar omdat Gij rijk zijt aan erbarming.
(gebed 4e zondag in de vastentijd)

Vertrouwend op Gods reddende liefde
die de liturgie van deze zondag
zo hoopvol in het licht stelt,
bidden wij voor onze overleden zuster
schoonzuster en familielid.

Vele jaren mocht zij wonen in de geborgenheid
van een traditioneel landbouwersgezin, in de

schaduw van de kerktoren van Roborst.
Daar heeft ze gewerkt, gezorgd, gebeden, daar
heeft ze, na het overlijden van Sarah, nog jaren
alleen verbleven.

Maar een gelovig mens is nooit eenzaam
want de Heer is hem nabij.
En toen haar krachten afnamen heeft ze bij
haar goede zuster haar laatste weken
doorgebracht en vredig haar ogen gesloten.
Alleen door U aanvaard, goede Vader, zal ook
haar zwakteid verkeren in kracht, zal het
kruis een begin van nieuw leven zijn.
Zo bidden wij door Hem die gekruisigd werd
en die nu bij U leeft: Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Moge zij, met alle overleden gelovigen,
in Gods barmhartigheid rusten.

Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-
voelen danken U van harte,

De families DE MEYER en PIJCKE

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre

ds. 19/3/85 bez. no. d. 1030 Roborst