

Een goede naam is beter dan rijkdom. Prov.

+

In de vrede van Kristus ruste de ziel van

DE HEER

Petrus DE MEYER

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Elodie GHYSELINCK.

Hij was geboren te St.-Blasius-Boekel op 27 maart 1876 en is zacht in zijn Heer en God ontslapen te Michelbeke op 7 juli 1962, geheiligd door de Sakramenten van de zieken.

-+-

Zijn naam was Petrus, en hij was wat die naam betekent : steenrots. Hij had een steenharde kristelijke overtuiging en de rotsvastе wil tot onberispelijk handelen. Hij was een wijs en bedachtzaam man, eerder spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en aanvoelend, en wat hij zegde was dan ook gezegd. Zijn voorbeeld was er een van onkreukbare rechtvaardigheid, van diepe zedelijkheid en van eerbied voor de wetten van God, Kerk en burgerlijke gemeenschap.

Tegenslagen en beproevingen bleven hem niet gespaard, maar hij aanvaardde ze met een bewonderenswaardige gelijkmoedigheid, omdat hij wist dat God alles ten goede keert voor wie hem beminnen.

De laatste jaren na een zwaar leven, aanvankelijk nog met zijn vrouw, bij zijn zoon en schoondochter doorgebracht, waren, door de hartelijke sfeer en de schoonste verstandhouding die men maar zou kunnen wensen, voor hem een tijd van geluk, die hij zelf noemde : een hemeltje.

René en Madeleine, Raphaël, Gaby en Julien, voor de ongemeten en belangloze toewijding aan Meetje en aan mij, voor de liefdevolle zorgen in mijn ongeneeslijke ziekte aan mij besteed, zeg ik u al mijn dank. God zegene en beware u.

Mijn kinderen, familieleden en vrienden, de echte vreugde, de innigste en sterkste vreugde in het leven is het getuigenis van uw geweten : ik heb in alle opzichten mijn plicht gedaan.

Laten wij bidden :
Heer, Gij die met uw eigen bloed de stervelingen hebt vrijgekocht, ons door uw dood van de bittere dood hebt verlost, en ons door uw verrijzenis het eeuwige leven hebt geschonken ; geef rust, Heer, aan hem, die godvruchtig is ontslapen, uw dienaar Petrus, en maak hem waardig uw hemels koninkrijk binnen te treden. Amen.



Voor de blijken van genegenheid door uw kristelijk rouwbeklag bij het afsterven van de Heer Petrus DE MEYER, maar bijzonder voor uw gebed tot lafenis van zijn ziel danken U

de families DE MEYER, GHYSELINCK,
VAN HEDDEGHEM en MAES.