

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen!



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## THEOPHIEL DE MEYER

echtgenoot van Mevrouw

### PAULINE DE MOOR

geboren te Nederbrakel, de 12 december 1878 en god-  
vruchtig overleden te Zottegem, (Kliniek Dr Goffaerts)  
de 10 oktober 1960, geheiligd met de HH. Sacramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van het Genootschap van de H. Barbara

Samen met zijn duurzame echtgenote, mocht hij zich  
verheugen, niettegenstaande de lasten en de ellenden  
van de ouderdom, in een gelukkige oude dag, omringd  
met tedere zorgen en genegenheid van zijn toegewijde  
kinderen.

Als trouwe echtgenoot en goede vader, heeft hij geen  
moeite gespaard om zich op te werken en vrouw en  
kinderen een waardig bestaan te verzekeren.

Midden de lasten van het leven vond hij steun in  
God en het gebed. Hij liet zich in zijn laatste levens-  
jaren gaarne versterken met de HH. Sacramenten van  
biecht en Communie, waardoor hij de kracht vond zijn  
lijden met onderwerping te dragen.

Duurbare echtgenote en kinderen: uw genegenheid  
en goede zorgen hebben mij veel getroost en opge-  
beurd. Zeer gemeend dank ik u daarvoor en moge de  
Heer er u om lonen. Ik weet dat gij mij niet zult ver-  
geten in uw gebeden.

Bemide familieleden en vrienden: ook gij waart  
een steun en troost voor mij. Blijft ook gij mij indachtig  
in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.  
R. I. P.

Uitg. Ch. Van Audenhove, koster, Rorborst

Mevrouw Theophiel De Meyer, geboren Pauline De Moor;  
Mijnheer en Mevrouw Gaston De Meyer-Lievens, kinderen en klein-  
kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Michel Van Houcke-De Meyer, kinderen en  
kleinkind;  
Mijnheer Robert De Meyer;  
Mijnheer en Mevrouw Hector Van der Haegen-De Meyer;  
De families De Meyer, De Moor, De Roye en De Bock

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
GENEGENHEID EN GEBEDEN, HEN BETOOND IN  
HUN ROUW.