

Geloofd zij Jezus Christus.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van de Heer

## **Urbain DE MEYER**

echtgenoot van Mevrouw

**Germana VERMEEREN**

geboren te Welden op 26 september 1899 en  
godvruchtig overleden te Zottegen in de  
Sint-Elisabethkliniek op 6 augustus 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

---

« Nu wij als gelovige mensen  
onze dierbare vader gaan begraven,  
bidden wij tot God  
voor wie alles leeft,  
dat Hij deze zwakke en vergankelijke mens  
doet verrijzen in onvergankelijkheid  
en hem verenigt met allen  
die reeds zijn voorgegaan.  
Moge God hem,  
door de kracht van Jezus' verrijzenis,  
barmhartig zijn,  
vergeving schenken van alle schuld  
en hem opnemen in zijn eeuwige liefde »

Duurbare echtgenote, wij hebben samen veel  
blijde en schone dagen gekend, maar, zoals  
elk mensenleven, ook veel verdriet en te-  
genslagen meegemaakt. Gij, echtgenote, hebt  
me steeds gesterkt, wijzend naar Gods Voor-  
zienigheid en genade. Ik ben vrij plots uit  
uw midden door de Heer teruggeroepen. Daar-  
om vraag ik U, kinderen, kleinkinderen en  
familie, weest voor moeder een steun en een  
troost in deze harde ogenblikken. Bid voor  
mij in familiegebed en in uw wekelijkse zon-  
dagsmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-  
trouwen.

De families DE MEYER, THEUNISSEN,  
VERMEEREN, CARBONNEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove